

Beste allemaal,

Ook dit jaar willen we met Young Spirit weer blijven zingen, maar of we door kunnen, hangt af van het aantal aanmeldingen komend schooljaar.

### ***Wat doen we?***

We oefenen zo'n 25 dinsdagen na school. Eerst is er even tijd om wat te eten en te drinken in de hal en daarna gaan we lekker zingen. We zingen vrolijke liedjes tot 15:45.

Of je goed kunt zingen is niet zo belangrijk. Het gaat erom dat je er plezier in hebt.

Wanneer we precies oefenen en voor welke viering krijg je steeds via de mail te horen.

### ***Waarvoor oefenen we?***

We oefenen voor 5 vieringen:

Een kinderviering in oktober

Kerst

Valentijnsviering

Pasen

Eerste Heilige Communie of een slotviering

Ook zingen we tijdens schoolvieringen

### ***Wat kost het?***

Niets... alleen wat tijd en we hopen natuurlijk dat je er niet alleen tijdens de repetities maar zeker ook tijdens de uitvoeringen probeert bij te zijn.

Groetjes juf Eliane en juf Saskia

Wil je meedoen?

Geef je dan voor dinsdag 13 september op via onderstaand strookje bij juf Eliane of stuur een mailtje naar [eschout@prisma-scholen.nl](mailto:eschout@prisma-scholen.nl)

.....  
Naam:

Groep:

Mailadres: